

Erik Ansvang

# INTUITION



- den nye tidsalders vigtigste evne



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# Intuition

den nye tidsalders  
vigtigste evne

Erik Ansvang



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# Intuition

## den nye tidsalders vigtigste evne

Af Erik Ansvang

*"... uddannelse gennemgår en vigtig forvandling.  
Fra at være en forholdsvis udvendig proces  
med at påfylde konkret viden,  
bliver den nu i stadig større grad en proces,  
der fremkalder de dybere, skabende  
muligheder hos den enkelte."*<sup>1</sup>



### **Et emne, der ignoreres**

Det er interessant at se, at det mystiske fænomen, der kaldes intuition, ofte ignoreres i bøger om psykologi. Naturvidenskaben udforsker og beskriver instinktet og intellektet, men selv de største kapaciteter på området undgår intuitionen. Intuitionen accepteres ikke af den anerkendte forskning.

---

<sup>1</sup> Citat fra Alice A. Bailey: *Fra intellekt til intuition*, s. 19

Det er anderledes med åndsvidenskaben, der beskriver menneskets bevidsthedsudvikling som en proces, der begynder med instinktet, fortsatte med udvikling af intellektet, og i fremtiden vil udvikle den iboende intuition, som vil blive det primære bevidsthedsudtryk, på samme måde som intellektet er dominerende i den nuværende periode.



### **Er intuition – en flygtig størrelse?**

I nutiden er intuition blevet et modeord. Navnlig i alternative kredse møder man mennesker, der efter egen opfattelse er i stand til at bruge intuitionen til sandfærdig vurdering af alverdens oplevelser og situationer. Ofte er der overraskende stor tillid til denne intuition, på trods af at den for langt de fleste er en flygtig størrelse. Der er desuden en tydelig tendens til det, man kan kalde "statistisk blindhed", for ofte lukker man øjnene for de alt for mange gange, hvor den "intuitive" indskydelse tog fejl, men man husker tydeligt de gange, hvor det viste sig, at "intuitionen" mere eller mindre var i overensstemmelse med virkeligheden. Generelt er der en udbredt mangel på interesse for at finde ud af, hvad der menes med *ægte intuition*, hvordan den fungerer, og hvad der kræves for at udvikle den og bruge den.

Det er imidlertid vigtigt at forstå denne evne, for i åndsvidenskaben gentages det igen og igen, at menneskeheden skal udvikle den iboende intuition. Tager man udgangspunkt i den almindelige forståelse af intuitionen, kan det virke uvæsentligt i lyset af nutidens store problemer, men intuitionen spiller faktisk en central rolle og rummer et afgørende potentiale til forvandling af mennesket og menneskets komplekse verden. Faktisk er det en nødvendig og praktisk egenskab, som er en forudsætning for at møde de mest umiddelbare og presserende behov, for ægte intuitiv indsigt kan både afdække de rigtige fremgangsmåder og de bedste og mest langsigtede virkninger.



### **Intuition i daglig tale**

I daglig tale kaldes intuition ofte en slags forudanelse, en fornemmelse eller en evne til at tune ind på, hvordan andre mennesker føler. Men disse betegnelser giver ingen egentlig forståelse af intuitionen, og de er ikke meget bevendt som middel til at løse de store problemer i verden. De ligger også langt fra den intuition, som Albert Einstein selv betragtede som sit talents væsentligste kvalitet.

Hvis man slår op i et leksikon, kan man se denne definition på begrebet:

- *Intuition* (latin): Evnen til uden forudgående ræsonnement at løse opgaver eller forstå (nye) sammenhænge mellem fænomener.
- *Intuitiv* (latin): Dvs. præget af intuition. Intuitiv erkendelse er spontan. Løsningen på en opgave melder sig af sig selv, til forskel fra diskursiv tænkning, hvor man tænker sig frem trin for trin.
- *Intuitiv indsigt* (latin): Indsigt opstået via intuition lader sig vanskeligt kortlægge, men er i nyere tid blevet tillagt større betydning, endda for løsningen af meget komplicerede problemer, bl.a. af videnskabelig karakter.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lademanns Leksikon 2002



Disse almindelige holdninger antyder, at der i mennesket findes en højere sans – en ny erkendelsesevne. Denne evne er "intuition" – en højere sans, der kan blive et vitalt redskab til at skabe en bedre verden. Det er denne intuitive evne, Albert Einstein refererede til, da han understregede, at der ikke fandtes en logisk vej til erkendelse af naturens grundlæggende lovmæssigheder: "*Der findes intet andet end intuitionens vej*", sagde han. Og Jung kom med denne kommentar: "*Intuition er en egenskab, der gør det muligt at se om hjørner.*" Denne forestilling er dog kun rigtig for den dagligdags intuition, som rækker fra lykketræf til tilfælde af telepati og forudviden, der i sin natur er knyttet til enkeltpersoner.



### **Evnen til at se gennem skyerne**

Et andet og mere beskrivende billede af den sande åndelige intuition er "*evnen til at se gennem skyerne*". Hverdagsintuitionen kan betragtes som "horisontal", for den er begrænset til personlige anliggender. En evne til at "se om hjørner" indikerer, at evnen kommer til udtryk på det fysiske plan. Ren eller sand intuition er derimod "vertikal". Den kommer til udtryk som evnen til spontant at erkende et aspekt af sandheden, sådan som den er i de overmenneskelige eller metafysiske bevidsthedsområder. Der er derfor tale om *åndelig* indsigt, som er uforstyrret af de mørke og tunge skyer af fejltagelser, halve sandheder, egoistiske begær og illusioner, som alle er menneskeskabte, men som skjuler sandheden og virkeligheden.

Menneskelivet består reelt af daglige kampe i et forsøg på at se gennem denne selvskabte tåge. Ren intuition er universel, og Alice A. Bailey udtrykker det sådan:

*"... den er aldrig interesseret i eller rettet mod afsløringen af noget, der vedrører det personlige liv."*

### **Kærlighed og intuition**

Man benytter ord, der betegner de højeste kvaliteter som f.eks. kærlighed og intuition på uendelig mange måder. Nogle er sande set i lyset af deres højere og virkelige betydning, men mange er det bestemt ikke. Ordet "kærlighed" bruges til at beskrive alt fra personligt begær, reklameslogans for alverdens produkter og serviceydelser til det dybeste forhold mellem mennesker.

er kærlighed udtryk for sjælens mange kvaliteter – uselvskhed, visdom og medmenneskelighed. Og selv på det højeste niveau er kærlighed stadig det bedste ord til at beskrive den største godhed, man kan forestille sig, nemlig at Gud er kærlighed.



På samme måde bruges ordet "intuition" til at beskrive oplevelser og erfaringer, der dækker alt fra det mest ubetydelige til det mest sublime. Ordet intuition bruges om tågede personlige forestillinger og fantasier. Men det dækker også de dybe indtryk, der opleves i den fase, hvor evnen udvikles, uanset om erkendelserne er bevidste resultater af meditation og åndelige træning, eller om det er evner, der udvikles som følge af ubevidste erkendelser gennem et liv i medfølelse og indlevelse. Og endelig er den fuldkommengjorte intuition udtryk for evnen til at "se ind i Guds sind".

*"Menneskets sjæl er ikke alene i kontakt  
med det universelle sind,  
men også med alle de sind  
som den guddommelige hensigt –  
som kaldes Gud – kan arbejde igennem."*

Alice A. Bailey: *Fra Intellekt til intuition*, s. 115

# Intuition

## - evnen til at kontakte højere virkeligheder

*"Intuition er sindets opfattelse af virkeligheden præcis som den er – ikke i form af et begreb eller en forestilling ... som er en intellektuel forståelse."*

H. Wildon Carr, *Philosophy of Change*, p. 21



### **Intuitionen vil skabe de rigtige visioner**

Når man i esoteriske kredse taler om, at mennesket har behov for at blive mere intuitivt, så tænkes der naturligvis på intuitionen i dens højere udtryksformer. Selvom det ikke hverken omtales eller værdsættes, så har den højere intuitive sensitivitet været en afgørende faktor i menneskehedens historie. Visionære mennesker har tilsyneladende en overmenneskelig kapacitet, som har gjort det muligt at kontakte og erkende en anden virkelighed. Når de har været i stand til at omsætte denne erkendelse til intelligente ord og praktisk handling, er de blevet katalysatorer for en forbedring af menneskehedens situation. Det er årsagen til, at det er intuitionen, der vil begave menneskeheden med idéer, der er præget af fremtidens kvaliteter. Intuitionen vil give visioner om nye muligheder, og det er en af de vigtigste roller, denne evne vil komme til at spille i menneskets affærer.

Intuitionen har allerede afsløret det fundament, som en ny og bedre verden kan bygges på, for den har inspireret menneskeheden til initiativer på mange nye områder – eksempelvis idéer om menneskerettigheder, ansvaret for miljøet og behovet for en global etik, som alle reflekterer menneskehedens indbyrdes afhængighed, fælles drømme, håb og behov. I de seneste årtier har menneskeheden fået stor indsigt i området livskvalitet, og den videre vej frem er allerede indtegnet på kortet. Intuitionen har haft en afgørende rolle i udfoldelsen af denne vision.



### **Hvordan fjernes illusionen om altings adskilthed?**

Der findes en anden rolle, som denne højere kraft vil spille endnu tydeligere i fremtiden. Efterhånden som menneskeheden vågner, vil den indre vækst få den intuitive kraft til at vokse, og den vil øge erkendelsen af livets enhed. Generelt vil mennesker blive mere inklusive. Illusionen om altings adskilthed, som er skabt af menneskets tanker og begær, og som har styret dets handlinger, er den helt store forhindring for menneskehedens videre fremskridt. Og det er intuitionen, der vil fordrive denne illusion.



### **Intuition og illusion er modpoler**

Intuition og illusion er modsætninger. Hvis intuitionen giver adgang til en direkte erkendelse af et aspekt af sandheden, er illusionen den sky, der tilslører sandheden ved hjælp af vrangforestillinger, fortolkninger og forklaringer. Hvis intuition er indsigt i virkeligheden, er det illusionerne, der indhyller tankesindet og dræber virkeligheden. Hvis intuition medfører identifikation med helheden, vil illusionerne forveksle denne identifikation med delene. Der er derfor god grund til at kaste et blik på adskilthedens illusion, og se hvordan det intuitive og inklusive kan svække denne fejlsluttelse, som siges at være den største forhindring for menneskets videre udvikling.

### **Adskilthed**

Adskilthed er en tænkemåde, der afviser naturens indbyrdes enhed og integritet ved at fremhæve delenes betydning. Den voksende afgrund mellem rig og fattig i menneskeheden demonstrerer med al tydelighed potentialet i denne illusion. Det samme gør den globale miljøkrise. Idéen om adskilthed ligger til grund for materialismens moralkodeks, som dyrker det overfladiske og kortsigtede. Dybere og åndelige livstemaer ignoreres til fordel for tilliden til, at penge er vejen til det gode liv. Hvis man eksempelvis bruger sine ressourcer på at skabe det rigtige image eller slogan, der sælger med størst mulig profit uafhængig af produktets kvalitet og funktion, er det nemt at lukke øjnene for de skadelige langtidsvirkninger. Det betragtes som de andres problem.

### **Adskilthedens illusion**

De sociale problemer er overvældende, og de er et klart bevis på, at mest mulig lykke for flest mulig ikke ligger i en fremgangsmåde, hvor målet er at udnytte andre mennesker som arbejdskraft eller forbrugere. I virkeligheden er det indlysende, for det materialistiske system bygger på skånselsløs konkurrence, ubegrænset grådighed og kynisk egoisme. Det er baseret på idéen om den stærkes ret til at udnytte den svage, og den kloges ret til at narre den mindre kloge. Materialisme er baseret på adskilthedens illusion, som har skabt global fattigdom, åbenlys uretfærdighed og åndelig nød.

I Den Nye Tidsalder vil et godt menneskeliv blive vurderet på evnen til at vælge åndelige værdier og leve efter dem. Hvor hurtigt disse værdier vinder indpas, afhænger af hvem, der vælges som samfundets ledere. Det gælder både regering og folketing, erhvervsliv, uddannelsessystem osv., som alle må afspejle og udtrykke menneskehedens holistiske, humanistiske, inklusive, vise og fremsynede potentialer. Om det lykkes afhænger af evnen til at anerkende de nye værdier. Og det kræver, at mennesket udvikler den intuitive sans for menneskehedens enhed, for menneskefamiliens fælles skæbne og den indbyrdes afhængighed. Ud fra denne inklusive holdning vil man være i stand til at erkende, hvad der er til størst gavn for helheden og dermed for den enkelte.



# Intuition

## - en evne der kan udvikles

*"Både instinkt og intuition begynder i områderne med højere bevidsthed i mennesket ... og dukker lige så uventet op i dagsbevidsthedens klare lys. Instinktets impulser og intuitionens motivationer skabes i absolut hemmelighed. Når de dukker op, er de i sagens natur næsten fuldt udviklede, og deres opdukken i bevidstheden er pludselig."*

Dr. Dibblee, George Binney, *Instinct and Intuition*, p. 128



### **Hvordan bliver man mere intuitiv?**

Man kan betragte intuition som en af menneskets syv sanser, og forædlingen af netop intuitionen er næste skridt i menneskets naturlige udvikling. Da den er et naturligt potentiale, vil denne evne uundgåeligt udvikle sig i tidens løb på samme måde som menneskets øvrige sanser – høresansen, følesansen, synssansen, smagssansen og lugtesansen ... plus den fornemmelse for visdom, der kaldes "sund fornuft". Det ægte intuitive menneske – det menneske, der kan "se gennem skyerne" – er endnu sjældent. Men samtidig er det en kendsgerning, at intuitiv sansning er voksende, fordi mange mennesker er ved at vågne åndeligt set, og de accepterer de forandringer, der er nødvendige for at kunne implementere dette høje potentiale.

### **Intuition er en naturlig sans**

Det er vigtigt at forstå, at der er tale om udvikling eller forædling af en helt naturlig sans. Der er intet overnaturligt ved denne sans, selvom intuition af mange indhylles i mystik. Man kan nemt møde mennesker, som forveksler deres vågnende intuition med clairvoyance – og som oven i købet afviser at studere åndsvidenskab for at få konkret viden om intuitionen (og clairvoyancen), og dermed de krav, der stilles til korrekt anvendelse af disse evner. Et hyppigt argument for ikke at studere disse evner er, at en mental forståelse vil hæmme eller helt tilintetgøre både intuitionen og clairvoyancen. Men intuition er en naturlig sans, og derfor er det indlysende, at denne holdning er en misforståelse, for det ville jo medføre, at alle andre naturlige sanser også ville lide under det eller helt forsvinde, hvis man udforsker dem og forstår dem. Logisk set ville det betyde, at alle øjenlæger ville være svagtseende eller blinde på grund af deres indgående indsigt i synssansen.



### **Det begynder med selverkendelse**

For at øge sensitiviteten og intuitionen, må man stå ansigt til ansigt med sig selv. Man må ærligt vurdere, hvilke karaktersvagheder, vaner, ambitioner og separatistiske tendenser, der står i vejen for den åndelige udvikling. Løsningerne vil vise sig på mange måder, men man bør altid fortolke responsen i sjælens lys, og den vil uundgåeligt præsentere svaret på en måde, der ansporer til et aktivt samfundsengagement, sådan at man medvirker til at skabe en bedre verden.

Åndsvidenskaben anviser den mest effektive metode til udvikling af intuitionen. Her kan man læse, at det første udtryk for intuitiv forståelse er tolerance. Det skyldes, at det essentielle i intuitionens natur er *syntese* – dvs. en forståelse af livets inklusivitet og en erkendelse af alle levende væseners behov. Tolerance rummer evnen til at afvise alt det, der skaber barrierer.





### **Glimt at inspiration**

Hvis man utrætteligt prøver at leve i overensstemmelse med sine højeste værdier, bliver man mere og mere sensitiv over for sin egen intuition. Man modtager måske en idé, der opleves som usædvanlig klar og vis, og man fornemmer, hvordan man kan være til gavn for andre. Det kan komme som et flygtigt glimt. Hvis man griber disse glimt af højere idéer eller idealer og handler efter dem på en måde, der gavner andre, vil man med tiden opdage, at man bliver mere og mere uselvisk, og man modtager mere og mere inspiration – og intuitionen vokser og udfolder sig.

### **Imagination er vejen til øget intuition**

Forestillingsevnen eller imaginationen er sædekornet til denne blomst. Idéer manifesterer sig ved hjælp af imagination. Først opfanges idéen af intuitionen, men herefter skal man forestille sig idéen ved at gennemtænke den, og derved begynder idéen at tage form.

Indtil man begynder at meditere, eller af andre grunde bliver fuldt bevidst om sine tankeprocesser, er man i det store hele ubevidst om, hvordan imaginationsevnen former oplevelser og erfaringer i livet. Hvis man har "dagdrømme", der er negative, fyldt med angst og frygt eller fuld af skadelige billeder, fungerer de som en magnet, der tiltrækker negativitet. Hvis forestillingerne i stedet er fyldt med humanitære projekter, løftes bevidstheden, og energierne flyder derhen, hvor bevidstheden er fokuseret. Derfor kan man bruge sin skabende imagination til at opbygge billeder af rigtige menneskelige relationer, fred og harmoni, og derved styrker man disse kvaliteter både i sig selv og i omgivelserne. Desuden fremkalder man respons fra højere bevidsthedsniveauer. Når man kultiverer sin skabende imagination på denne måde, styrker man samtidig intuitionen.

Hos højt udviklede mennesker med en ekstraordinær intuitiv modtagelighed kan det se ud, som om visioner og idéer strømmer ubesværet ind i hjernebevidstheden. Disse mennesker formår åbenbart at bygge en bro mellem den åndelige og den dagligdags forståelse af livet. Men uanset hvor ubesværet processen ser ud, så er den opnået ved hårdt arbejde, og den er en belønning for en lang åndelig livsførelse. Et åndeligt talent af denne karat er altid udtryk for en betydelig udvidelse af bevidstheden, og den kommer altid til udtryk til gavn for menneskeheden.



# Intuition

## - en evne til aktivt og effektivt samfundsengagement

*"Den umiddelbare adgang til sandheden  
er alle menneskers endelige skæbne,  
og det forekommer sandsynligt,  
at selv tænkeevnen en dag vil komme  
til at ligge lige så meget under  
bevidsthedstærsklen, som instinktet gør nu.*

Alice A. Bailey: *Fra intellekt til intuition*, s. 113



### **Materialismens tomhed forlades**

Idéen om uselvisk samfundsengagement – eller tjenestearbejde som det også kaldes i esoteriske kredse – er udbredt og anerkendt. Det viser, at flere og flere vender sig fra materialismen, fordi de har erkendt, hvor alvorligt denne livsholdning underminerer menneskets sande potentialer. Mennesket er ved at indse, at materialismen reelt er livsnedbrydende. Holdningsændringen indikerer et skift i retning af mere åndelige livsværdier. For mange vil det være et stort og vigtigt skridt mod større selverkendelse og ansvarlighed.

Kombinationen af indre arbejde og ydre samfundsengagement vil lukke op for en ny sensitivitet, som giver kontakt til højere bevidsthedsniveauer. I processen kultiveres den intuitive modtagelighed, og nye perspektiver åbner sig. Enheden med alle, der arbejder effektivt for at løfte menneskeheden bevidsthed og gøre verden til et bedre sted at leve, bliver næsten synligt. Man får en oplevelse af, at de muligheder og initiativer, der kan gøre livet rigere, kommer indefra, simpelthen fordi de er så indlysende rigtige. Det ser ud som om mennesker og grupper, der arbejder ud fra de samme positive motiver og med et ægte ønske om at skabe den bedst mulige tilværelse for flest muligt, er tunet ind efter hinanden. Denne erkendelse af samklang er et godt tegn på voksende intuition.



### **Alt er et resultat af samarbejde**

Ud fra denne erkendelse vågner endnu en forståelse. Det bliver efterhånden lysende klart, at ethvert initiativ på et hvilket som helst område i livet, som indebærer et positivt skift i bevidstheden og resulterer i løsninger på essentielle problemer, i virkeligheden er et resultat af samarbejde eller gruppearbejde. Her er et eksempel. Hvem er det, der skriver de bøger, som introducerer menneskeheden for nye visioner? Det er de forfattere, der er i stand til at opfange idéer, som er gennemsyret af fremtidens ånd. De formår at omsætte idéerne til ord – idéer, der påvirker menneskers tænkning og flytter grænserne for menneskeheden forståelse, holdninger og værdier. I dette tidlige stadie er den nye indsigt for subtil – for forfinet – til at den kan opfattes og integreres i menneskets dagsbevidsthed.

Umiddelbart ligner forfatterskabet en solopræstation, men det er ikke tilfældet. En forfatter tryller ikke nye idéer ud af den blå luft. De strømmer ind i forfatterens bevidsthed fra højere bevidsthedsniveauer, hvor oplyste skikkelser har undfanget dem, magnetiseret dem og gjort dem tiltrækkende for menneskeheden tænkere. Alle ydre bedrifter, der rummer ægte værdier til gavn for menneskeheden og planeten, har dette indre modstykke. Som regel sker dette samarbejde mellem den indre og den ydre verden ubevidst for modtageren, men kreative mennesker, der benyttes som forbindelsesled til menneskelivet, har en oplevelse af indstrømmende inspirative kræfter i forbindelse med den åbenbaring, der førte til de nye tanker og idéer.

### **Solopræstationer eksisterer ikke**

I den ydre verden er det indlysende, at enhver bemærkelsesværdig præstation altid er resultatet af en eller anden form for samarbejde. Den er et resultat af, at flere mennesker har investeret både tanker og arbejde i den aktuelle indsats. Det er ganske vist som regel et enkeltindivid, der skriver den bog, som skaber gennembruddet. Det er enkeltpersoner, der står med hæderen og berømmelsen – eller kritikken og latterliggørelsen. Men mange personer, både kendte og ukendte for forfatteren, har deres andel i det endelige værk. Disse mennesker har skabt fundamentet og bygget mange af de trin, der førte den ene til toppen. De har skabt forudsætningerne for, at den intuitive indsigt overhovedet var mulig.



### **Direkte erkendelse**

Den indre kilde til fremtidens idéer udspringer fra den iboende intuition. I denne periode, hvor menneskeheden konfronteres med så mange kriser, vækkes den i mange mennesker. Intuitionens rolle er afgørende, for den oplyser alt, som er sandt og livsbekræftende. Den bygger broer mellem den indre og den ydre verden. Ægte intuition kaldes "direkte viden", for den viser sig spontant og uforfalsket. Den kaldes også "den højeste visdom", for den vækker menneskets bevidsthed om tilstedeværelsen af sjælen i alt levende. I intuitionen kan man fange et glimt af det liv og lys, der stråler fra hvert atom. Via intuitionen kan man erfare en transformation af sanserne, og den indtræder, når en dyb sandhed opstår som en direkte erkendelse.

### **Fremtidens livsværdier**

Når sande idéer på denne måde strømmer ind i menneskets turbulente verden, vil intuitionen gøde jorden for væksten af åndelige værdier. Fremtidens livsværdier vil blive et resultat af, at denne sans bliver væsentligt mere aktiv i tiden, der kommer. Livsværdierne vil vende sig fra materialismen med dens forherligelse af egoismen, konkurrencen, grådigheden, det overfladiske og det kortsigtede. En mere intuitiv menneskehed vil ganske enkelt være mere moden. Fremtidens menneske er ikke alene en forbruger. Det lever ikke uden hensyn til fremtidige generationer.

Åndsvidenskabens teorier om intuitionen vil i fremtiden blive en direkte erkendelse hos de mange, der arbejder med ægte åndelige kræfter. At det er menneskeligt muligt, er demonstreret af Dalai Lama. Han er en utrættelig fortæller for medfølelse og ansvarsfølelse. Han har konstant opfordret menneskeheden til at lære både af de konstruktive og de destruktive erfaringer. Han har sagt:

*"I det nye årtusinde vil mennesket udtrykke større holisme, åbenhed og fremsynethed."*

Intuitiv erkendelse er en oplevelse af enhed. I intuitionens lys vil man indse, at de rigtige løsninger på nutidens kriser afhænger af, om den vej, man vælger, er brolagt med viljen-til-det-gode, upersonlig kærlighed og medfølelse.





**VisdomsNettet**

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)